

In deze tijden van strontweer en klotejoggings
is het de moment om eens grondig te bexinnen.

We gaan dit doen bij de Paters Van Tongerlo.

Op zondag 11 juli om 10u op de parking van
de abdij van Tongerlo.

Er zijn 3 afstanden: 13.5km, 10.3km en 6.1km

Na deze calvarietocht is er weer een hoogstaand cultureel

retraitemoment met cacao uit Hallaar,

gerstenat van Stella, Hans of den Eric

en Haribokkes van den Benny...

En misschien komt Sinterklaas ook mee lopen.

Oud gezegde uit 1823: Waar men gaat langs de Vlaamse wegen,
komt men mijn sappige verhalen tegen.

F. Van Loo



De abdij van Tongerlo



Zondag / 11 juli / 10u

Tongerlo

Na de mooie woorden van deze wijze man, nog een beetje praktische info.

Vertrek

Zondag, 11 juli 2021 – 10u

Abdij van Tongerlo

GPS: Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo

Route 1: 13.5 km in totaal waarvan 5.5 km onverhard (vlak)



Route 2: 10.1 km in totaal waarvan 3.4 km onverhard (vlak)



Route 3: 6.1 km in totaal waarvan 3.3 km onverhard (vlak)

